

Van gisteren over vandaag naar morgen

Zoals elke vereniging kent *Actueel Denken en Leven* een verleden en neemt ze opties voor een toekomst.

Gisteren

Actueel Denken en Leven werd in 1970 opgericht in navolging van de Franstalige damesvereniging *Connaissance et Vie*. De opstart werd op dat ogenblik als erg vernieuwend en baanbrekend ervaren. Al snel volgden dan ook over heel Vlaanderen tal van zusterverenigingen die op maandagnamiddag vanuit éénzelfde onafhankelijk en pluralistisch perspectief actualiteitsvoordrachten organiseerden o.l.v. deskundige gastsprekers. Dit alles om dames de kans te bieden zich verder in maatschappelijke ontwikkelingen te verdiepen en zo hun beleving van de actualiteit te verruimen. Deze dubbele missie vindt u niet alleen terug in de naam 'Actueel Denken en Leven' maar ligt ook nog steeds vervat in de werking van elke afdeling.

Ontstaan van onze afdelingen

Antwerpen 1970

Kortrijk 1970

Gent 1971

Leuven 1971

Brugge 1972

Hasselt 1972

Brussel 1973

Mechelen 1973

Turnhout 1973

Grimbergen 1986

Aalst 1988

Brasschaat 1988

Westhoek 1999

Vandaag

Op dit ogenblik telt Vlaanderen een bloeiend netwerk van 13 afdelingen met een rijke en diverse achterban. Elke afdeling vaart een eigen koers ingegeven door plaatselijke noden maar wel onder één gemeenschappelijke vlag en binnen éénzelfde missie. Zo wil elke ADL-afdeling in een tijd waarin we overspoeld worden door informatie, de nieuwsgierige toehoorder via lezingen kritisch blijven voeden.

Morgen